

Goedemiddag aanwezigen.

Voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Henk Sepers. Namens de Protestantse Gemeente, Plaatselijk Belang en Okkenbroek van Oudsher heet ik u van harte welkom. In het bijzonder een warm woord van welkom voor de mensen die hier vanmiddag zijn waarvoor de oorlogsjaren 1940-1945 niet een bladzijde uit een geschiedenisboek is maar een onuitwisbare indruk in hun herinnering.

Dames, heren en meisjes.

Vanmiddag zijn wij hier bijeen om een gedenkteken te onthullen. Een gedenkteken dat niet alleen naar de oorlogsjaren 1940-1945 verwijst maar ook naar het feit dat wij al 70 jaar in vrijheid mogen leven. Een monument dat voor de inwoners van Okkenbroek een blijvende herinnering is aan de mensen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Als de herinnering levend blijft, leeft ook het besef dat vrede kwetsbaar is. Dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn, daar hoeven we de kranten maar voor open te slaan of de tv voor aan te zetten.

Voor Okkenbroek is 9 april sinds 1945 blijvend een dag met twee gezichten. Vandaag precies 70 jaar geleden was de bevrijding door de Canadezen daar. De vreugde was van korte duur. Al snel drong tot heel Okkenbroek door dat die maandag zes mensen om het leven waren gekomen als gevolg van het oorlogsgeweld. Deze mensen hebben hier op dit kerkhof hun laatste rustplaats gevonden.

Dadelijk zal Maud Stam uit groep 8 van de basisschool in Okkenbroek samen met mevrouw Van Schooten die de oorlogsjaren in Okkenbroek heeft meegemaakt, het gedenkteken onthullen. Na de onthulling nemen wij één minuut stilte in acht waarna doedelzakspeeler Jan Flierman het Wilhelmus zal spelen. Als de klanken van het Volkslied zijn verstomd leggen Iris, Ilse, Pleun en Maud een krans bij het gedenkteken.

Daarmee is de plechtigheid op het kerkhof ten einde en bent u allen van harte welkom in de kerk van Okkenbroek waar een kleine expositie over de oorlogsperiode in Okkenbroek is ingericht.

Hoe is dit monument tot stand gekomen? Vorig jaar kreeg Okkenbroek van de gemeente Deventer voor de Nationale Dodenherdenking op 4 mei een krans aangeboden. In allerijl moest er iets geregeld worden om de krans tegen aan te zetten. Voor de Protestantse Gemeente van Okkenbroek, Plaatselijk Belang Okkenbroek en Okkenbroek van Oudsher de aanleiding om in combinatie met 70 jaar bevrijding een gedenkteken op het kerkhof te plaatsen. Dankzij een financiële bijdrage van WijDeventer is de komst van het monument mogelijk gemaakt. De initiatiefnemers hebben gekozen voor een eigentijds monument dat door de eenvoud recht doet aan de datum 9 april. Een datum waarop vreugde en verdriet voor altijd nauw met elkaar verbonden zullen zijn.

Dan nodig ik nu graag mevrouw Van Schooten en Maud uit om het gedenkteken te onthullen.